



**Rondreis
AZERBEIDZJAN -
15 dagen**

Rondreis AZERBEIDZJAN - 15 dagen

Land van eeuwige vlammen

EAZ 6 - 18 15

Uitgebreide routebeschrijving

Route



Dag tot dag schema

	Vervoer	Route	Overnachting
1	Vliegtuig, Transfer	Vertrek – Aankomst Bakoe	Bakoe
2		Bakoe	Bakoe
3	Bus	Bakoe – Maraza – Shemakha – Lahij	Lahij
4	Bus	Lahij – Gabala – Nidj – Sheki	Sheki
5		Sheki / Excursie Kish	Sheki
6	Bus	Sheki – Göygölmeer – Ganja	Ganja
7	Bus	Ganja – Bakoe	Bakoe
8	Bus	Bakoe – Shirvan Nationaal Park – Lankaran	Lankaran
9		Lankaran / Excursie Yanar Bulag en Hirkan Nationaal Park	Lankaran
10	Bus	Lankaran – Gobustan – Bakoe	Bakoe
11	Bus	Bakoe – Guba – Khinaliq – Guba	Guba
12	Bus	Guba – Bakoe	Bakoe
13		Bakoe / Excursie Absheron	Bakoe
14		Bakoe	Bakoe
15	Transfer, Vliegtuig	Vertrek Bakoe – Aankomst	Aankomst



Dag 1 Vertrek – Aankomst Bakoe

Je avontuur met Koning Aap in het onbekende Azerbeidzjan begint al ver vóór je op **Baku Heydar Aliyev International Airport** landt. De voorpret is namelijk ook al leuk: verdwalen in filmpjes over het straatleven in Bakoe (als je ze überhaupt kunt vinden), op *Google Maps* of *Maps.Me* in de Kaukasus je route bestuderen, of alvast een vertaalapp downloaden om wat Azerbeidzjaanse woorden te oefenen. “*Salam!*” betekent hallo.

Na **aankomst in Bakoe**, afhankelijk van je vluchtschema deze dag nog of anders de volgende (vroeg) ochtend, staat er een transfer op je te wachten. Je rijdt naar je hotel in het hart van de hoofdstad. Je **rondreis Azerbeidzjan met Koning Aap** is begonnen! Verwacht een unieke route, sfeervolle (soms eenvoudige, maar charmante) overnachtingsplekken en veel ruimte voor verwondering.

ECHT OP REIS TIP

Local Impact Score

Voor elke reis streven we naar een minimale impact op het klimaat en een maximale positieve impact op de lokale omgeving. Om inzichtelijk te maken welk deel van onze uitgaven en de uitgaven van onze reizigers bij de lokale gemeenschap terecht komt, hebben wij een Local Impact Score ontwikkeld. De Local Impact Score van deze reis is: **61** [Lees meer over de Local Impact Score.](#)



Dag 2 Bakoe

Je ontmoet je groepsgenoten en je Azerbeidzjaanse reisbegeleid(st)er, die uiteraard Engels spreekt. Vandaag staat een ontdekkingsstocht door de fascinerende **hoofdstad van Azerbeidzjan, Bakoe**, op het programma. Je begint de dag met een korte busrit naar de beroemde **Flame Towers**, de iconische wolkenkrabbers die uitkijken over de stad als futuristische wachters. Hier start je wandeling door het centrum.

Via **Martyr’s Lane**, een indrukwekkend laantje met grafmonumenten voor de slachtoffers van de Zwarte Januari-gebeurtenissen in 1990, kom je bij een panoramisch uitzichtpunt over de **Baai van Bakoe**. Je kijkt je ogen uit. Wat een *skyline*! Het nabijgelegen **Shahidlar Monument** eert de Ottomaanse soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Azerbeidzjan sneuvelden. Een plek vol historie én stilte.

Daarna brengt de bus je naar het oude **stadsdeel Icheri Sheher**, vrijwel geheel opgetrokken uit warmgele zandsteen. In het weekend zijn er veel vriendelijke *locals*, andere westerlingen zijn er bijna niet. Samen met je reisbegeleid(st)er dwaal je door de smalle steegjes van deze **UNESCO Werelderfgoedstad**. Je bewondert oude

karavanserai's en het **Palais van de Shirvan Sjans**. In het hart van de stad staat ook de mysterieuze **Maiden's Tower** (Maagdentoren), gebouwd in de 12de eeuw. Niemand weet precies waarvoor. Onderweg passeer je de **Muhammed-moskee** en de **Juma-moskee** (beide alleen van buiten te bewonderen). In een van de restaurantjes, cafés of op een terrasje kun je uiteraard even stoppen voor cappuccino of een ander drankje.

Op het programma staan ook een bezoek aan het **Surakhani Scheepsmuseum** en **Villa Petrolea**, het oude hoofdkwartier van de Nobelbroers. Maar... het kan zijn dat je reisbegeleid(st)er dit op een andere dag van je **Azerbeidzjan rondreis** inplant.

Na de gezamenlijke *sightseeing* kun je de tijd naar eigen inzicht invullen. Wandel bijvoorbeeld lekker verder door het centrum of flaneer over de **promenade langs de kust van de Kaspische Zee**. De *skyline*, de zee en de **moderne architectuur** vormen samen een onverwacht betoverend geheel. Het barst in Bakoe van de restaurants, met keukens uit de hele wereld. Vooral in de omgeving van het **Fountain Square** is de keuze reuze.

ECHT OP REIS TIP

Vroege oliebaronnen: de broers Nobel

In Azerbeidzjan hoefde je vroeger niet te boren naar olie. Het borrelde gewoon op uit de grond en stroomde in zwarte beekjes door het landschap. De geur van rijkdom hing letterlijk in de lucht. Dat trok ondernemers van over de hele wereld, onder wie de Zweedse broers **Ludvig en Robert Nobel**. Zo'n 150 jaar geleden bouwden zij hier een waar olie-imperium op. Niet zo vreemd, met een broer als **Alfred Nobel** (uitvinder van het dynamiet) zat ondernemen duidelijk in de familie.

Villa Petrolea, het voormalige woonhuis van de broers, is omgetoverd tot museum. Tussen de oude foto's en voorwerpen uit die tijd zie je hoe arbeiders destijds letterlijk tot aan hun oren onder de olie zaten. Het is een fascinerend inkijkje in de ruwe **beginjaren van de olie-industrie** en in het leven van een paar van de vroegste **'oliebaronnen'** van Bakoe.



Dag 3 Bakoe – Maraza – Shemakha – Lahij

Je laat langzaam de droge vlaktes nabij Bakoe achter je. De eerste stop is in **Maraza**, voor een blik op de mysterieuze **Tombe van Sheikh Diri Baba** uit 1402. Dit bijzondere mausoleum, gebouwd van warmgeel zandsteen en ogenschijnlijk geplakt tegen een steile rotswand, ziet eruit alsof het rechtstreeks uit een sprookje komt. In het juiste seizoen barst het hier van de bloemen in kleuren die zelfs Instagram-filters niet aankunnen. Vlak naast de tombe ligt een oude begraafplaats vol **verweerde grafstenen**; perfect voor wie van **geschiedenis én een vleugje mystiek** houdt.

Dan gaat je **Azerbeidzjan rondreis** verder naar **Shemakha** (of Shamakhi, voor wie graag varieert in spelling). Ooit was dit de trotse hoofdstad van het Shirvan-rijk, maar nu een slaperige stad met een rijk verleden. De indrukwekkende **Juma Moskee**, oorspronkelijk uit de 8ste eeuw, is hét religieuze zwaartepunt. De laatste renovatie dateert van 2009. En ander historisch hoogtepunt is **Yeddi Gumbez**, de koninklijke necropolis met zicht over een vallei.

In Shemakha stap je over in een kleiner vervoermiddel dat meer geschikt is voor de bergen (denk: minder luxe, meer avontuur) en vervolg je de weg richting het **bergdorpje Lahij**. Je rijdt het bergachtige noordwesten in, waar de **Kaukasus** zich van z'n groene kant laat zien: bossen, slingerende wegen en frisse berglucht.

Het charmante plaatsje **Lahij** (of **Lahic**) staat bekend om zijn eeuwenoude **ambachtelijke tradities**. Of je nu valt voor met de hand gehamerd koperwerk, kleurrijke tapijten of fijn bewerkte houten voorwerpen... Hier ben je aan het juiste adres. En om het niveau aan te geven: sommige werken uit Lahij hebben hun weg gevonden naar het **Louvre in Parijs** en het **Bern Museum**. Niet slecht voor een dorpje zonder stoplichten.

NB: Incidenteel kan het voorkomen dat de weersomstandigheden een bezoek aan Lahij niet toestaan. We zorgen dan voor een alternatief programma.

NB: Je moet je bagage vandaag splitsen. Aangezien we in Shemakha overstappen op kleiner vervoer kan je 'grote' bagage niet mee naar Lahij. Zorg daarom voor een tas(je) waarin je je spulletjes voor de overnachting in Lahij kunt meenemen. Je 'grote' bagage blijft veilig achter in de gewone bus.

ECHT OP REIS TIP

Proeven maar! Yoghurt met een verhaal.

In Azerbeidzjan is **yoghurt** niet zomaar een zuivelproduct, het is praktisch **cultureel erfgoed**. Deze romige held speelt de hoofdrol in tal van traditionele gerechten. Neem bijvoorbeeld *dovga*, een frisse soep van yoghurt, kruiden en soms wat rijst of kikkererwten. Perfect als verkoeling na een dag in de bergen. Of probeer het als dip naast je *dolma* (gevulde wijnbladeren) of bij een knapperige *qutab* (een soort dunne pannenkoek gevuld met vlees, groente of kruiden). Klinkt simpel, smaakt verrassend verfijnd.

In **Shemakha** schuif je aan bij een **lokale familie** die je met open armen ontvangt. Hier leer je hoe ze *qatykh* maken, de **Azerbeidzjaanse yoghurtvariant** die al generaties met de hand wordt bereid. Denk: geen fabrieken, geen marketingpraat, gewoon melk, geduld en een eeuwenoud recept.

De **proeverij** die volgt? Die laat zich het best omschrijven als warm, huisgemaakt en heerlijk ongepolijst. Je bent bij een familie thuis, niet in een steriel bezoekerscentrum. Geen strak

georganiseerde *workshop*, maar eerder een gezellige chaos waar iemand per ongeluk de kat op tafel laat springen. Authentieker wordt het niet.

En het mooie: met jouw bezoek steun je direct de lokale gemeenschap. Geen massatoerisme, geen commerciële show. Gewoon **mensen die trots zijn op hun cultuur** en het graag met je delen. Je merkt het vast vaker tijdens deze rondreis: Azerbeidzjan is op het gebied van toerisme nog een **ongeslepen diamant**, en juist dát maakt het land zo verfrissend.



Dag 4 Lahij – Gabala – Nidj – Sheki

Maak je klaar voor een sprong terug in de tijd: **Gabala** (of **Qabala**, voor de spellingliefhebbers) is met haar indrukwekkende leeftijd van zo'n tweeduizend jaar de **oudste stad van Azerbeidzjan**. Ooit was dit het kloppende hart van het oude rijk **Kaukasisch Albanië**. Ja, dat bestond echt, en maar liefst 600 jaar lang zwaaide Gabala daar de scepter.

De geschiedenis ligt hier letterlijk aan je voeten. Vlakbij het dorp **Chukhur** wordt nog altijd voorzichtig gegraven naar sporen uit het verleden. Wie weet tref je archeologen, gewapend met borsteltjes en eindeloos geduld. Al blijft dat natuurlijk een kwestie van geluk. Zeker is wél dat de regio rondom Gabala, met z'n diepgroene bergen en bossen, tot de meest weelderige stukken van de Kaukasus behoort. Vergeet je camera niet.

Daarna gaat het verder naar het dorpje **Nidj** (of **Nidzh**), een plek met een verrassend verhaal. Hier woont de **christelijke Udi-minderheid**, een van de oudste volkeren van de regio. In het kneuterige **ethnografische parkmuseum** duik je in hun tradities, religie en levenswijze.

De dag eindigt in het charmante **Sheki** (of **Shaki**), opnieuw een van de oudste steden van het land, verscholen aan de voet van de **Grote Kaukasus**. In bepaalde seizoenen staren de met sneeuw bedekte toppen van meer dan 3000 meter op je neer terwijl jij geniet van een lokaal kopje thee.

Sheki is beroemd om haar zijdeproductie, kleurrijke markten en uitstekend bewaarde historische sfeer. Dwaal door straatjes waar de tijd soms lijkt stil te staan, en voel je even deel van een zijderoute-verhaal.

ECHT OP REIS TIP

Eet je mee met de locals?

Ben je iemand die graag de lokale keuken ontdekt? Dan zit je in Azerbeidzjan goed. Niet alleen smaakt het vaak beter als je eet wat de regio zelf voortbrengt, het is ook nog eens duurzamer. Lokale producten leggen minder kilometers af, wat zorgt voor minder CO₂-uitstoot én minder verpakkingsafval. Bovendien steun je zo de plaatselijke boeren, koks en marktlui. Goed voor de planeet én voor de

mensen die je tijdens je Azerbeidzjan reis ontmoet. Dat is **een smakelijke win-win**.

De **Azerbeidzjaanse keuken** is een kruising van Turkse, Georgische en Centraal-Aziatische smaken. Het nationale gerecht is *plov*: een geurige rijststoofschotel met vlees, vaak verrijkt met groente, kip of gepofte kastanjes. Je ziet het in allerlei varianten terug op het menu. Ook *sjasliëk* en *kebab* zijn geliefde klassiekers, vaak vers van de grill. In eenvoudige eetgelegenheden is de maaltijd vaak niet compleet zonder een kom soep, die in Azerbeidzjan een volwaardige gang op zich is. Rijk gevuld en stevig op smaak. Dus: schuif aan, probeer iets wat je nog niet kent, en laat je verrassen door de **smaken van de Kaukasus**.

Dé **lokale specialiteit in Sheki** is *shah plov*, een geurige rijstschotel met vlees, kastanjes, rozijnen en abrikozen, verpakt in een deegkorst die eruitziet als een omgekeerde schaal. En ja, het smaakt net zo goed als het eruitziet. Op tafel verschijnen daarnaast schalen met frisse tomaten, komkommer, romige geitenkaas, auberginepuree, zure room en ovenvers brood. Als afsluiter thee, natuurlijk, mét rozenjam. Het idee? Een lepeltje jam in je mond en daarna een slok thee. Onlogisch? Misschien. Maar verrassend lekker.



Dag 5 Sheki / Excursie Kish

Je verkent **Sheki**, deels comfortabel met de bus, deels wandelend. De **Teze Bazaar** is een feest voor je zintuigen. Denk daarbij aan stapels geurige kruiden, sappig fruit in alle bijna kleuren van de regenboog, knapperige broden, *baklava* en andere zoetigheden, geurige kazen en vlees waar de slager nog met je over wil praten. De marktcrammers zijn minstens zo kleurrijk als hun waren en gooien er graag een glimlach (en soms een hapje) tegenaan. Geen opdringerig gedoe, maar gewoon die warme, gemoedelijke sfeer die je alleen in markten vindt waar toeristen nog niet als wandelende portemonnees worden gezien.

Vervolgens bezoek je het **Koninklijke Zomerpaleis van de Sheki Khans** uit 1762. Een juweel van een gebouw dat zonder ook maar één spijker is gebouwd. Binnen word je getraakteerd op **prachtige fresco's, geometrische mozaïeken en ragfijn Venetiaans glas**. De details zijn zeer verfijnd.

NB: Binnen fotograferen is helaas niet toegestaan, maar het gebouw is van buiten ook al een plaatje.

Daarna duik je (mits geopend!) de recente geschiedenis in bij het **Huismuseum van Ahmadiyya Jabrayilov**, een lokale verzetsheld die in de Tweede Wereldoorlog streed in het Franse verzet (alsof Azerbeidzjaanse geschiedenis nog niet verrassend genoeg was). Tussen vergeelde brieven, zwart-witfoto's en indrukwekkende memorabilia vertelt een van zijn nazaten (inmiddels op leeftijd, maar nog springlevend) mits hij beschikbaar is gepassioneerd over zijn heldhaftige oom.

En dan: **Sheki halva**. Deze zoete lekkernij is een mix van sesam, noten, suiker, honing en plantaardige olie. Niet alleen heerlijk als toetje, maar eigenlijk op elk moment van de dag. Bij een **lokale bakkerij** zie je hoe dit kunstwerkje met eindeloos geduld wordt gemaakt. Proeven mag (waarschijnlijk).

In de middag laat je de stad achter je en rijd je naar **Kish**, een bergdorpje aan de voet van de Kaukasus. Hier staat, hou je vast, de **oudste kerk van de hele Kaukasus**, gebouwd in de eerste eeuw. Jawel, toen de Romeinen nog door Europa marcheerden, stonden ze hier al een kerk te metselen. Van buiten charmant en fotogeniek, van binnen vooral een kleine expositieruimte met wat artefacten in vitrines. Historisch? Zeker. Overdonderend? Niet per se. Maar de omgeving maakt alles goed.

ECHT OP REIS TIP

Begrijp de lokale cultuur

Om de echte verhalen en perspectieven van een cultuur te begrijpen kun je open vragen stellen aan de Azerbeidzjaanse bevolking en oprechte nieuwsgierigheid tonen. Luister naar hun ervaringen, levenswijzen en tradities. Probeer daarbij stereotypen te vermijden en voorbij te gaan aan onze westerse interpretaties. Het delen van persoonlijke verhalen creëert een écht begrip en respect voor de lokale cultuur.



Dag 6 Sheki – Göygölmeer – Ganja

Vandaag laten we de gebaande paden weer even achter ons en trekken we het binnenland van Azerbeidzjan verder in. Onze eindbestemming? **Ganja**, de tweede grootste stad van het land. En zoals het een echte ontdekkingsreiziger betaamt, nemen we natuurlijk de mooie route.

Na **Mingachevir**, een stadje aan de blauwgroene Kurá-rivier, verandert het landschap. Het wordt vlakker, maar al snel tekenen de glooiingen van het **Kleine Kaukasusgebergte** zich weer af aan de horizon. Groen, rustgevend en vooral: nog niet ontdekt door de massa.

‘s Middags rijden we het **Göygöl Nationaal Park** binnen, op zo’n 1500 meter boven zeeniveau. Dit park werd ooit opgericht om een reeks **sprookjesachtige meren** in dit deel van de Kaukasus te beschermen. De grote ster hier is natuurlijk het beroemde **Göygöl**, het ‘**Blauwe Meer**’, dat je bereikt na een korte wandeling. Op een windstille dag weerspiegelt het water zó helder dat het lijkt alsof de hemel even een pauze neemt om zichzelf te bewonderen.

Je laat het bergmeer achter je en rijdt door naar **Ganja**. Maar voor je incheckt, bezoek je eerst het indrukwekkende **Imanzade Mausoleum**, een religieus complex uit de 14de eeuw, net buiten de stad. Het mausoleum wordt omringd door een enorme begraafplaats en is een plek waar spiritualiteit en

Tijd om het **centrum van Ganja** wandelend te verkennen. Je ziet de **Shah Abbasmoskee** uit de 17de eeuw, en passeert het kleine **Javad Khan Mausoleum** en de elegante **Philharmonic Hall** met twee sierlijke fonteinen ervoor. In het schaduwrijke **Xanbagi-park** strekken de takken van hoge platanen boven je uit als een groene kathedraal. Ook de **Alexander Nevski-kerk**, een Russisch-orthodoxe kerk staat op het programma.

Een van de meest merkwaardige gebouwen van Ganja is het beroemde **Bottle House**. In de jaren '60 besloot Ibrahim Jafarov zijn huis te decoreren met 48.000 glazen flessen. Van wijn tot frisdrank, in alle kleuren en maten. Voeg daar nog wat gekleurde stenen uit Sotsji aan toe en je hebt een huis dat op z'n minst... origineel is. Of het mooi is, mag je zelf bepalen.

ECHT OP REIS TIP

Verklein je plastic voetafdruk!

Weet je dat je heel eenvoudig de toename van plastic afval kunt verminderen? Neem je eigen navulbare fles & herbruikbare tas mee! Zeg nee tegen (gratis) plastic flesjes, tasjes, rietjes & aangeboden verzorgingsproducten in hotels. Zo bespaar je tijdens je reis veel onnodig plastic afval en draag jij je steentje bij aan een schonere wereld!

[We.Feel.Responsible.](#)

In de bus is op je rondreis door Azerbeidzjan een watercontainer aanwezig. Zorg zelf voor een hervulbare waterfles, zodat je hier in de bus zelf je water uit kunt tappen. Dat scheelt weer een heleboel plastic flesjes!



Dag 7 Ganja – Bakoe

Je begint deze dag met een vleugje cultuur en poëzie. Ganja is namelijk de geboorteplaats van de beroemdste dichter van Azerbeidzjan: **Nizami Ganjavi**. Even buiten de stad bezoek je zijn mausoleum. Een hoge, statige toren op een ruim marmeren plein. In het hart van deze serene plek ligt de **tombe van Nizami**, een van de grootste middeleeuwse dichters uit de regio. Zelfs als je poëzie normaal liever aan anderen overlaat: hier voel je de geschiedenis bijna door de stenen heen.

Na dit literaire intermezzo stap je weer de bus in en rijd je terug richting **Bakoe**. De snelweg is verrassend goed, iets wat trouwens geldt voor veel wegen in Azerbeidzjan. Onderweg passeer je het platteland in volle glorie: vrachtwagens die tot boven de cabine zijn opgestapeld met balen hooi, kleine fruitstalletjes aan de kant van de weg, en auto's met open koffers vol watermeloenen te koop. Geen supermarkt te bekennen, maar wel volop lokaal ondernemerschap.

Eenmaal terug in Bakoe heb je wat vrije tijd om de stad op

eigen tempo te (her)ontdekken. Misschien wandel je nog een keer door de oude binnenstad, struin je langs de **boulevard aan de Kaspische Zee** of zoek je een café met uitzicht. Alles mag, niets moet.

Eén gebouw kun je sowieso niet missen: de beroemde **Flame Towers** (*Alov Qüllələri*). Deze drie wolkenkrabbers vormen **het moderne icoon van Bakoe** en danken hun naam aan hun vlamvormige ontwerp. Zodra het donker wordt, gaan de tienduizenden ledlampjes aan die over de gevels flikkeren alsof de torens in vuur en vlam staan. Gelukkig alleen optisch, want aan de binnenkant zitten gewoon kantoren, appartementen en een hotel.

ECHT OP REIS TIP

Flexibel? Dan beleef je meer!

Reizen door een land als Azerbeidzjan, waar **oude tradities en onverwachte momenten** hand in hand gaan, vraagt om een beetje flexibiliteit. En dat is precies waar de charme zit. Wie zich openstelt voor het onbekende, krijgt vaak iets bijzonders terug: een spontane ontmoeting, een onverwacht lokaal feest of een omweg die je naar een plek brengt waar geen reisgids je over vertelt.

Soms is een kerk of moskee net gesloten, soms is je slaapplek net wat eenvoudiger dan je gehoopt had, soms wijkt de route nét iets af van het programma, omdat de situatie daarom vraagt. Of omdat de reisbegeleid(st)er weet dat er iets moois te beleven valt buiten het geplande pad. Geef die ruimte, en je zult zien: juist de **onverwachte wendingen** zorgen vaak voor de **mooiste herinneringen**.

Dus laat het los, laat je leiden, en **geniet van het onverwachte**. Want in Azerbeidzjan geldt: hoe flexibeler je bent, hoe rijker je reis.



Dag 8 Bakoe – Shirvan Nationaal Park – Lankaran

Onderweg naar het zuiden van Azerbeidzjan maak je een bijzondere stop bij een van de belangrijkste natuurgebieden van het land: het **Shirvan Nationaal Park**, vlak bij het stadje **Salyan**. Dit park, dat in 2003 officieel werd opgericht (maar al sinds 1969 als reservaat bestond), beslaat een uitgestrekt gebied van zo'n 55.000 hectare steppe en moerasgebied. Je verkent Shirvan met een speciaal safarivoertuig, een leuke manier om het landschap en zijn bewoners van dichtbij te bekijken.

Shirvan is vooral bekend vanwege zijn **grote populatie gazelles**, die hier een waar succesverhaal vormen. In de jaren '60 waren er nog maar een paar honderd over, maar inmiddels leven er in dit park tussen de 7000 en 8000. Een indrukwekkend herstel, en met een beetje geluk zie je er meerdere tijdens je rit door het park.

Ben je een **doorgewinterde safari-liefhebber** die op zoek is

naar leeuwen en olifanten? Dan voelt Shirvan misschien wat rustiger aan. Maar er is zeker ander leven te spotten. Denk aan **schildpadden, slangen, hagedissen** en (vooral tussen eind september en februari) een **indrukwekkend aantal trekvogels**. Je kunt onder andere **zwanen, bijeneters en hoppen** zien. Let wel op: bij de waterpartijen kom je soms ook een zwerm muggen tegen, dus een beetje bescherming is geen overbodige luxe.

Een ander opvallend detail: in Shirvan wordt ook olie gewonnen. Her en der zie je nog **jaknikkers in werking**. Een typisch Azerbeidzjaans contrast tussen natuur en industrie.

Let op: afhankelijk van de beschikbaarheid van safarivoertuigen kan het bezoek aan Shirvan Nationaal Park ook al op dag 7 plaatsvinden, onderweg van Ganja naar Bakoe.

Na het bezoek aan Shirvan reis je verder zuidwaarts. Je stopt bij een **theeplantage**, waar je meer leert over de lokale teelt en natuurlijk ook zelf kunt proeven. Daarna bereik je **Lankaran**, gelegen aan de **kust van de Kaspische Zee**. Deze slaperige stad heeft een subtropisch klimaat, een ontspannen sfeer en een rijke geschiedenis.

Je brengt hier een bezoek aan het **Khan House**, een historisch gebouw waarin tegenwoordig een museum is gevestigd (fotograferen binnen wordt helaas niet toegestaan). 's Avonds kun je genieten van de lokale keuken, die bekendstaat om verse visgerechten en andere regionale specialiteiten.

ECHT OP REIS TIP

Respect in het wild – Tips

Tijdens deze reis door Polen reis je in een gebied waar het wild de 'baas' is. Je kunt zelf ook bijdragen aan het behoud van kwetsbare ecosystemen evenals de veiligheid van jezelf en anderen:

- Maak zo min mogelijk geluid.
- Fotografeer zonder flits.
- Behoud voldoende afstand tot de dieren, blijf binnen je jeep of bus.
- Geef wild voorrang en achtervolg dieren nooit; respecteer hun natuurlijke gedrag.
- Wil je nog meer weten over hoe je respectvol kunt omgaan met wild tijdens je reis? Lees hier meer in onze [blog](#).



Ge voorbereid op reis met tips van Koning Aap





Dag 9 Lankaran / Excursie Yanar Bulag en Hirkan Nationaal Park

Je trekt op je Azerbeidzjan rondreis verder naar het uiterste zuiden, richting **Astara**, vlakbij de grens met Iran. Onderweg stop je bij een bijzonder fenomeen: **Yanar Bulag**, oftewel 'brandende bron'. Op het eerste gezicht niet meer dan een metalen pijp waar water uit borrelt. Maar steek er een lucifer bij en het water vat vlam. **Brandend water?! Jazeker.** Dankzij het methaangas dat met het water meekomt, lijkt het alsof het vuur uit het water zelf komt. Een klein, fascinerend natuurwonder dat je met eigen ogen moet zien om te geloven.

Daarna ga je de natuur in: je bezoekt het **Hirkan Nationaal Park**, een uitgestrekt en streng beschermd gebied dat voor 99% uit ongerept bos bestaat. Geen dorpen, geen weilanden, alleen **bergen en bomen** zover je kunt kijken. Het vormt een van de grootste aaneengesloten bossen van het land. Een paradijsje voor natuurliefhebbers. Je maakt een **wandeling van ongeveer een uur** over de beboste hellingen. Niet te zwaar, maar goede wandelschoenen zijn hier wel aan te raden. Het kan glibberig zijn, met name op de steilere stukken. Wie liever niet mee de natuur in gaat, kan lekker achterblijven bij de bus en een kopje thee drinken met uitzicht op het groen.

Een bijzondere ontmoeting staat ook op het programma: als ze aanwezig zijn, maak je kennis met de "**Singing Grandmothers**". Een lokale folkgroep van vier zussen die met hun **traditionele liederen** ooit begonnen op dorpsfeesten, maar inmiddels nationale bekendheid hebben verworven. Een vrolijke en authentieke blik op de muzikale cultuur van de regio.

Aan het eind van de dag keer je terug naar **Lankaran**, waar je nog een keer overnacht. Een dag vol natuur, cultuur en een klein beetje magie. Precies zoals je **reis door Azerbeidzjan** hoort te zijn.



Dag 10 Lankaran – Gobustan – Bakoe

Je neemt afscheid van het zuiden en rijdt langzaam weer noordwaarts, terug richting Bakoe. Maar eerst wacht er nog een bijzonder stukje Azerbeidzjan: de **vulkanische woestijn van Gobustan**, een gebied dat voelt alsof je op een andere planeet bent beland.

Je eerste stop is het **Gobustan Historisch Reservaat**, waar je **duizenden rotsgravures** uit de vroege steentijd kunt bewonderen. Denk aan jachtaferelen, dansende mensen, dieren en schepen, allemaal zorgvuldig in het steen gekerfd. Alsof de eerste bewoners van deze regio hun dagboeken op rotsen achterlieten. Extra bijzonder: je vindt hier ook inscripties van soldaten uit het leger van Alexander de Grote

en zelfs van Romeinse legionairs. Geen wonder dat dit gebied in 2007 werd opgenomen op de **Werelderfgoedlijst van UNESCO**.

In het moderne, interactieve **Gobustan Museum** kom je via *touchscreens* en multimedia meer te weten over de geologie, flora, fauna en cultuur van dit fascinerende gebied. Een mooie inleiding op wat je buiten allemaal tegenkomt.

Vervolgens ga je op pad naar een van de vreemdste natuurverschijnselen van het land: de **moddervulkanen bij Gilinj**. Azerbeidzjan heeft er meer dan welk ander land ook, en hier zie je er een aantal van dichtbij. Het landschap is kaal, droog en bijna buitenaards. Uit de kraters borrelt modder omhoog, compleet met blubberende geluiden en af en toe een dikke modderbel die uiteen spat. Net een gigantische kookpot die nét niet overkookt. Let wel op de bordjes: "Opgelet voor slangen en schorpioenen". Het is hier tenslotte nog steeds wilde natuur. Gelukkig wandel je tussen de moddervulkaantjes over een vlonderpad.

Let op: bij slecht weer (zoals sneeuw, regen of dichte mist) kan het programma worden aangepast, vooral de route naar de moddervulkanen. De wegen kunnen dan slecht begaanbaar zijn.

Na al dat natuurgeweld rijd je verder naar **Bakoe**, waar je in de loop van de middag aankomt. En ja, het voelt inmiddels bijna als thuiskomen. Spullen naar je kamer, even oprissen en dan de stad weer in.

Tips? Bekijk de **Taza Pirmoskee**, met haar opvallende gouden koepel, en wandel daarna via de oude binnenstad naar de boulevard langs de Kaspische Zee. Bij **restaurant Venezia** varen motorbootjes met 'gondeliers' over een kunstmatige vijver, alsof je even in een Azerbeidzjaanse versie van Venetië bent beland. En stap even binnen in een futuristisch gebouw zoals de **Deniz Mall**, een enorm shoppingcomplex in de vorm van een lotusbloem. Diverse opvallende moderne bouwwerken laten zien hoe Bakoe zich razendsnel heeft ontwikkeld.



Dag 11 Bakoe – Guba – Khinaliq – Guba

Vandaag vertrek je op je **reis door Azerbeidzjan** al vroeg vanuit Bakoe, op weg naar het noordoosten van het land. Weg van de *skyline*, de zee en het stadsleven. Op naar **een heel ander Azerbeidzjan**. Je bereikt het plaatsje **Guba**.

Dan begint het échte avontuur. Je verruilt de bus voor 4WD-minibusjes of soms zelfs een **ouderwetse Lada**. Het landschap wordt ruiger en indrukwekkender naarmate je **dieper het Kaukasusgebergte** in trekt. Onderweg kijk je, zeker met helder weer, je ogen uit. Ook als het mistig is en de mistflarden even optrekken zie je een sprookjesachtig landschap. De hellingen zien eruit als een enorm geplooid, groen fluwelen kleed. Soms blokkeert een eenzame **schaapskudde** de weg en ontwaar je hoog in de lucht cirkelende gieren op zoek naar prooi.

Na een **kronkelende tocht over bergwegen** met fantastische uitzichten doemt het dorp **Khinaliq** op (ook wel Khinalug, Khinalig of Xinaliq genoemd), gelegen op een hoogte van 2300 meter. Dit is het **hoogste en meest afgelegen dorp van Azerbeidzjan**, ingeklemd tussen steile hellingen en (bij helder weer) omringd door besneeuwde toppen. De huizen liggen dicht tegen de steile hellingen gebouwd, alsof ze zich vastklampen aan de berg.

De ongeveer 2000 inwoners van **Khinaliq** spreken hun eigen, unieke taal (het Khinaliq) en leven al eeuwenlang op deze plek, grotendeels volgens hun eigen ritme en tradities. Je bezoekt het kleine **Ethnografisch Museum**, waar je meer leert over het dagelijkse leven, de gebruiken en de geschiedenis van dit bijzondere bergdorp.

Na je bezoek keer je op deze bijzondere Azerbeidzjan reis terug naar Guba, waar je overnacht.

Let op: bij slecht weer (zoals sneeuw, regen of dichte mist) of als de wegcondities te slecht zijn, kan het programma om veiligheidsredenen worden aangepast



Dag 12 Guba – Bakoe

Na het ontbijt verken je nog enkele bijzondere plekken in en rond **Guba**, in het noordoosten van Azerbeidzjan. De eerste stop is bij het **Genocidemonument**, een sobere herdenkingsplaats voor de slachtoffers van een bloedig conflict in 1918, waarbij honderden mensen het leven lieten. Hier liggen ook de overledenen begraven. Binnen zijn vooral foto's te zien die het verhaal van deze tragedie vertellen.

Het bijzondere **Rode Dorp (Red Village)** is een wijk in Guba die voornamelijk bewoond wordt door een unieke joodse minderheid: de **Bergjoden**. Zij vestigden zich meer dan 2000

☎ 020-7887700 ✉ info@koningaap.nl 🌐 https://koningaap.nl
jaar geleden in de Kaukasus, en kwamen rond de 5de eeuw
ook naar Azerbeidzjan. Het Rode Dorp is een van de weinige
plekken ter wereld waar deze gemeenschap nog steeds
samenleeft, met behoud van hun eigen taal, religie en
tradities.

Je bezoekt het interactieve **Museum van de Bergjoden** (op
zaterdag gesloten), waar je een inkijkje krijgt in hun rijke
geschiedenis. Je loopt een stukje over de **Taghlybrug**, een
oude stenen brug met veertien bogen, en bekijkt de buitenkant
van een van de synagogen van het dorp.

Buiten Guba stop je eventueel nog bij de **joodse
begraafplaats**, waar op de zwarte marmeren zerken vaak
portretfoto's van de overledenen staan. Op de achterkant zie
je soms details uit hun leven: een mevrouw aan de piano, een
rokende heer in driedelig pak, of een compleet gezin dat is
omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Een plek die raakt, in
stilte.

Onderweg naar Bakoe maak je een fotostop bij een van de
meest fotogenieke plekken van de regio: de kleurrijke **Candy
Cane Mountain** (ook wel **Sugar Candy Mountain**
genoemd). Deze gestreepte heuvel lijkt zo uit een schilderij te
komen, met lagen in rood, oranje, geel, roze, bruin, wit en
grijs. De dieprode kleur komt van ijzer in de bodem; het witte
poederige gesteente is schalie. Door een geologisch proces
zijn de lagen ondergronds samengeperst en vervolgens aan
de oppervlakte geërodeerd tot een spectaculair patroon. Je
bent hier waarschijnlijk niet de enige, deze 'insta-waardige'
plek is geliefd bij reizigers én fotografen.

En dan ben je weer terug in de **hoofdstad. Bakoe** voelt
inmiddels vertrouwd, alsof je thuiskomt na een lange reis. De
rest van de middag is vrij te besteden. Neem bijvoorbeeld
plaats in een van de **theetuinen op de boulevard**, bestel
een glaasje *çay* (thee) met een stukje *baklava* of *cheesecake*
en kijk hoe de stad aan je voorbij trekt. 's Avonds is het leuk
dineren in de autovrije **Nizami Street**. Hier barst het van de
goede restaurants en sfeervolle terrasjes.

ECHT OP REIS TIP

Het perfecte plaatje

Wil je zelf fotograferen? Neem dan de omgeving in je op en
houd rekening met de lokale bevolking. Azerbeidzjan is
fotogeniek, ook vanwege de mensen. Een paar tips: vraag
toestemming, laat de foto zien die je gemaakt hebt en
fotografeer met respect! EN vergeet vooral niet af en toe
achter je lens vandaan te kijken, geniet van alles om je heen!

Kijk voor een mooie indruk van onze Azerbeidzjan rondreis
eens op het tabblad '[impressies](#)'. Je vindt daar een leuk online
fotoboek en een film over Azerbeidzjan.



Dag 13 Bakoe / Excursie Absheron

Je Azerbeidzjan reis gaat verder over het **Absheron-schiereiland**, een vlakte vol bijzondere plekken waar vuur en geschiedenis samenkomen. Je bezoekt **Yanar Dag**, de beroemde ‘brandende berg’. Hier komt op natuurlijke wijze aardgas uit de grond naar de oppervlakte, waar het al tientallen jaren continu brandt. Langs de rotswand zie je de vlammen dansen over een lengte van zo’n tien meter. Vooral indrukwekkend als het even wat donkerder is of de wind stilvalt. Ook op het programma staat **Ateshgah**, oftewel de ‘plaats van vuur’, een oude **Zoroastrische vuurtempel**.

Eenmaal terug in Bakoe staat nog een hoogtepunt op het programma: het **Heydar Aliyev Cultureel Centrum** (gesloten op maandag). Zelfs als je alleen de buitenkant bekijkt, is het de moeite waard. Het gebouw met zijn gladde witte façade en vloeiende, golvende vormen lijkt bijna te bewegen, zo licht en speels oogt het ontwerp. De architect is niemand minder dan **Zaha Hadid**, de wereldberoemde Iraaks-Britse ontwerpster die hiervoor meerdere prestigieuze architectuurprijzen won. Binnen vind je wisselende kunst- en designtentoonstellingen in een verrassend ruimtelijk en open interieur.

ECHT OP REIS TIP

Zoroastrische vuurtempel

De 17de eeuwse Zoroastrische vuurtempel **Ateshgah** is verklaard tot nationaal erfgoed. Ooit gebouwd door Perzische en Indiase pelgrims, op een plek waar het aardgas spontaan uit de grond opborrelde. Lang brandde hier een eeuwig vuur. In 1883 werd het complex verlaten, omdat de moslims de ritus verboden. Het vuur doofde in 1969 door gaswinning in de omgeving. Tegenwoordig doet de tempel dienst als museum, het vuur werd kunstmatig opnieuw ontstoken. In het vijfhoekige complex vertellen diverse kamers in de buitenmuren het verhaal van de relatie tussen vuur en het zoroastrisme in Azerbeidzjan. Nog steeds een **spirituele plek**, die met name Indiase pelgrims trekt.



Dag 14 Bakoe

Vandaag ontdek je **Bakoe** opnieuw. Te voet en deels per bus maak je een tocht langs indrukwekkende gebouwen uit de tijd van de grote **olieboom**, tussen 1870 en 1914. Dit was een periode waarin Bakoe razendsnel groeide en zich ontpopte tot een bruisend centrum vol grandeur en ambitie. Je wandelt langs elegante panden uit deze bloeiperiode, zoals de sierlijke **State Philharmonic Hall** (1912), het sprookjesachtige **Palace of Happiness** (1912) en het statige **Ismailiyya Paleis** (1913), ooit het hoofdkwartier van een liefdadigheidsorganisatie.

Hoogtepunt van de dag is een bezoek aan het voormalige paleis van de beroemde Azerbeidzjaanse oliemagnaat en filantroop **Zeynalabdin Taghiyev** (gesloten op maandag). Dit weelderige gebouw huisvest tegenwoordig het **Nationaal Historisch Museum** van Azerbeidzjan, waar je niet alleen meer leert over Taghiyev zelf (een man met grote invloed op de modernisering van het land), maar ook over de rijke en complexe geschiedenis van Azerbeidzjan als geheel.

ECHT OP REIS TIP

Azerbeidzjaanse tapijten

Azerbeidzjanen zijn trots op hun tapijten en dit zie je ook aan het schitterende **Nationale Tapijtmuseum** (gesloten op maandag). Dit was het eerste gespecialiseerde museum voor tapijten ter wereld. Het ontwerp is bijzonder, een gebouw in de vorm van een opgerold tapijt! Binnen zie je verschillende stijlen van de tapijten. Elke Azerbeidzjaanse regio heeft zijn eigen stijl in tapijtproductie.



Dag 15 Vertrek Bakoe – Aankomst

Je **reis door Azerbeidzjan** zit erop. Afhankelijk van je vlucht word je vanuit het hotel naar de luchthaven gebracht voor de terugreis naar huis. Tijd om afscheid te nemen van de geurige *plov*, groene valleien, moddervulkanen en gastvrije mensen.

Thuis begint het nagenieten pas echt met foto's, verhalen en misschien een paar souvenirs in je tas. Ben je nieuwsgierig geworden naar **meer van de Kaukasus**? Denk dan eens aan een rondreis door **Georgië** en/of **Armenië**. Elk met hun eigen charme, maar net zo boeiend.

ECHT OP REIS TIP

Bescherm kinderen, ook op vakantie!

Koning Aap hecht grote waarde aan de bescherming van kinderen in het toerisme. We streven ernaar om misstanden binnen het toerisme te voorkomen en uit te bannen. [Wat kun je in bepaalde situaties het beste doen?](#)

Aanvullende informatie

Wat is inclusief?

- internationale vluchten inclusief ruimbagage
- alle transport met airconditioned (mini)bus
- overnachtingen in hotels inclusief ontbijt
- 1x diner in Sheki en 1x diner in Kish
- entreegelden voor de in de beschrijving genoemde plekken
- stadswandelingen Bakoe en Sheki
- bezoek Shemakha / Gabala / Nidj / Kish / Göygölmeer
- bezoek lokale familie in Shemakha met yoghurt workshop
- bezoek hoogtepunten Ganja
- bezoek Shirvan Nationaal Park met safarivoertuig
- bezoek Yanar Bulag / Hirkan Nationaal Park
- bezoek Gobustan: rotstekeningen en moddervulkanen
- bezoek Museum van Bergjoden en Genocidemonument in Guba
- bezoek Khinaliq per 4WD
- fotostop Sugar Candy Mountain
- bezoek Absheron / Yanar Dag / Heydar Aliyev Centrum
- lokale Engelstalige reisbegeleiding
- luchthavenbelastingen
- brandstofheffing

Wat is exclusief?

- overige maaltijden
- fooien
- visum
- boekings(dossier)kosten
- bijdrage Calamiteitenfonds (enkel in Nederland)
- consumentenbijdrage SGR € 5,- per persoon (enkel in Nederland)
- reis- en annuleringsverzekering

Attentie

Zakgeld

350

Excursies

Er worden geen optionele excursies aangeboden.

Informatie over het land

Azerbeidzjan

Land en landschap

De republiek Azerbeidzjan heeft een oppervlakte van 86.600 km² (ongeveer 2 keer Nederland en iets minder dan 3 keer België).

Landschap in Azerbeidzjan: Azerbeidzjan heeft een heel afwisselend landschap dat ongeveer voor de ene helft uit laagland en voor de andere helft uit hoogland bestaat. In het noorden van het land ligt het Kaukasusgebergte met als hoogste punt de Bazarduzu (4466 meter). In het westen zijn er de bergketens van de Kleine Kaukasus en het Talysgebergte. Het smeltwater uit het berggebied wordt afgevoerd door honderden rivieren die alle uitmonden in de Kaspische Zee. De langste rivier is de Koera. Azerbeidzjan staat bekend om zijn moddervulkanen waarbij modder en gas vanuit ondergrondse reservoirs naar de oppervlakte komen.

Bevolking

Azerbeidzjan telt ruim 10 miljoen inwoners waarvan de helft in steden woont. Alleen al in Bakoe wonen circa 2,5 miljoen mensen. De bevolking van Azerbeidzjan bestaat voor 92 procent uit Azeri. Grote aantallen Azeri wonen overigens in diaspora, vooral in Iran (16 miljoen) en Rusland (3 miljoen).

Religie

In Azerbeidzjan waar vrijheid van godsdienst bestaat is ongeveer 93 procent van de bevolking sjiëtisch moslim. De meeste moslims belijden hun godsdienst passief. Bijna alle vrouwen gaan ongesluierd door het leven. Daarnaast is er een minderheid van christenen, met name aanhangers van de Georgisch- en Russisch-orthodoxe kerk. Ook is er een joodse minderheid en een kleine groep aanhangers van het zoroastrisme, de vuurreligie die al dateert van de periode voor de islam.

Cultuur

Azeri zijn gastvrije en vrijgevege mensen. Vrouwen houden zich doorgaans wat op de achtergrond. Al bij een eerste kennismaking worden de visitekaartjes uitgewisseld.

Eten en drinken

De Azerbeidzjaanse keuken kent Turkse, Georgische en Centraal-Aziatische invloeden. Het nationale gerecht is *plov*, een stoofschotel van rijst en vlees. Er zijn ook variaties met kip, groente en gepofte kastanjes. Ook *sjasliëk* en *kebab* zijn populaire gerechten. In eenvoudige restaurants bestaat het menu vaak uit maaltijdsoep.

Drinken in Azerbeidzjan: In de theehuizen (*tshai khanas*) drinken mannen de hele dag thee met veel suiker. Hoewel moslims eigenlijk geen alcohol mogen drinken is wijn en wodka ruimschoots verkrijgbaar. Ook buitenlandse sterke drank is verkrijgbaar in hotels en restaurants.

Feestdagen en festivals

Azerbeidzjan kent een aantal nationale feestdagen: Nieuwjaarsdag (1 januari), Dag van de Martelaren (20 januari), Internationale Vrouwendag (8 maart), *Nowruz*/Perzisch Nieuwjaar (21 maart), Dag van de Overwinning (9 mei), Dag van de Republiek (30 mei), Bevrijdingsdag (15 juni), Dag van de Strijdkrachten (27 juni), Onafhankelijkheidsdag (18 oktober), Dag van de Vlag (9 november) en Dag van de Solidariteit (31 december).

Islamitische feestdagen in Azerbeidzjan: Daarnaast kent Azerbeidzjan een aantal islamitische feestdagen die meestal enkele dagen duren. Omdat de islamitische kalender is gebaseerd op het maanjaar, schuiven de feestdagen volgens onze telling ieder jaar tien à elf dagen naar voren. Een heel belangrijk religieus feest is *Aid al Kabir*, het Offerfeest. Iedere familie slacht op rituele wijze een schaap. *Premier Moharem* is het islamitisch nieuwjaar. De *Mouloud* viert de geboortedag van de profeet Mohammed. Direct na afloop van de vastenmaand *ramadan* is het Suikerfeest: *Aid Saghir*, ook wel genoemd *Aid al Fitr*.

Foien

Net als in Nederland en België is een fooi in Azerbeidzjan een blijk van waardering voor goede service, maar geen verplichting. Personeel in hotels en toeristische restaurants kun je een fooi geven. In kleine restaurants waar je afrekenet bij de kassa verwacht men geen fooi. Bij taxichauffeurs kun je het bedrag afronden.

De reisbegeleiders, lokale gidsen en chauffeurs die voor Koning Aap werken verwachten een fooi, mits ze hun werk naar voldoening gedaan hebben. Een richtbedrag voor je Nederlandstalige reisbegeleider is € 2,00 per reiziger per dag. Als je reis begeleid wordt door een lokale Engelssprekende reisbegeleider is het richtbedrag voor een fooi € 1,00 à € 2,00 per reiziger per dag.

Voor de chauffeur is een fooi van € 1,00 à € 2,00 per reiziger per dag eveneens een mooi richtbedrag, mits hij/zij het werk naar voldoening gedaan hebben.

Taal

De officiële taal in Azerbeidzjan is het Azeri dat verwant is aan het Turks. Het Azeri kent vele dialecten.

Enkele woordjes Azeri

Goedendag

Gúrz

Bedankt

Tesekkúr

Het is mooi

Bu gözel

Download voor meer woordjes Azeri de app 'google translate'.

Weer en klimaat

Azerbeidzjan kent verschillende klimaatzones. Het kustgebied aan de Kaspische Zee heeft een droog steppeklimaat met hete zomers en winters waarbij de temperatuur tot rond het vriespunt kan dalen. De laagvlakte heeft een subtropisch klimaat met hete zomers en zachte winters. Het binnenland en het berggebied hebben een landklimaat met warme zomers en winters waarin de temperaturen tot ver onder het vriespunt.

Beste reistijd voor Azerbeidzjan: De beste periodes voor [Azerbeidzjan reizen](#) zijn het voor- en najaar.

Klimaattabel Azerbeidzjan: De vier cijfers die telkens worden genoemd zijn van links naar rechts: de gemiddelde maximum temperatuur in graden Celsius, aantal zonuren per dag, aantal dagen per maand met minimaal 1 mm neerslag per dag en de gemiddelde temperatuur van het zeewater

BAKOE

Maand	T max	Zon	Neerslag	T w
Januari	7	3	6	9
Februari	7	3	6	8
Maart	10	4	5	8
April	18	6	4	11
Mei	23	8	3	15
Juni	28	10	2	20

Juli	31	10	1	24
Augustus	30	9	2	25
September	27	7	2	23
Oktober	20	5	6	20
November	16	3	6	16
December	10	3	6	12

GANJA

Maand	T max	Zon	Neerslag	T w
Januari	6	3	6	-
Februari	7	3	6	-
Maart	11	4	5	-
April	18	6	4	-
Mei	24	8	8	-
Juni	28	10	8	-
Juli	31	10	5	-
Augustus	31	9	4	-
September	26	7	3	-
Oktober	19	5	6	-
November	13	3	6	-
December	8	3	6	-

Adressen

Ambassade van Azerbeidzjan in Nederland

Andries Bickerweg 6, 2517 JP Den Haag

T 070-392 1939

I www.azembassy.nl

Ambassade van Azerbeidzjan in België

Moliere Avenue 464 (ingang Jean Chapeliestraat), 1050 Brussel

T 02 735 9895

E: consul@azembassy.be

I www.azembassy.be

Nederlandse ambassade in Azerbeidzjan

SR Plaza 69 Nizami street, Bakoe, Azerbeidzjan 1005

T: +994 12 4968833

E: bak@minbuza.nl

I: www.nederlandwereldwijd.nl

Belgische ambassade in Azerbeidzjan

SR Plaza, Nizami street 69, 1005 Bakoe, Azerbeidzjan

T: +994 50 301 85 59

T: +994 50 291 88 22 (noodnummer buiten openingsuren)

E: embassy.baku@diplobel.fed.be

I <http://azerbaijan.diplomatie.belgium.be>

Bagage en kleding

We adviseren je om de bagage mee te nemen in een rugzak (met binnenframe) of in een weekendtas (op wieltjes). Het gewicht van je bagage kan meestal beperkt blijven tot zo'n tien kilo per persoon. Zorg ervoor dat je een extra tas(je) bij je hebt. Aangezien we in Shemakha overstappen op kleiner vervoer kan je 'grote' bagage niet mee naar Lahij. Een extra tas(je) waarin je je spulletjes voor de overnachting in Lahij kunt meenemen is handig. Je 'grote' bagage blijft achter in de gewone bus.

Wat betreft je kleding raden we je aan om op je [rondreis door Azerbeidzjan](#) praktische kleding mee te nemen die zich makkelijk laat combineren (laag over laag). We vragen je om in je kledingkeuze respect te tonen voor de lokale cultuur. Het is aan te raden wandelschoenen mee te nemen voor de wandeltochten die we maken. 's Avonds in de bergen kan het ook behoorlijk koud worden, zelfs in de zomer. Denk bij het samenstellen van je bagage aan bijvoorbeeld: zaklamp, naaigerei, wasmiddel, reisgids, pet, voldoende fotomateriaal, toiletartikelen, badslippers, wekker en schrijfgerei.

In de bus is op je [rondreis door Azerbeidzjan](#) een watercontainer aanwezig. Zorg zelf voor een hervulbare waterfles, zodat je hier zelf je water uit kunt tappen. Dat scheelt weer een heleboel plastic flesjes!

Kleding in Azerbeidzjan: Westerse vrouwen wordt aangeraden om degelijk gekleed te gaan, dus geen short, korte rok of laag uitgesneden jurk. Zorg voor een hoofddoekje of iets dergelijks als je de moskeeën ingaat. In de hoofdstad Bakoe is overigens het mondainer dan in de rest van het land. De regels zijn hier minder strict.

Communicatie

Post versturen vanuit Azerbeidzjan duurt 10 tot 14 dagen. Internationaal telefoneren kan vanuit grote hotels, bij belkantoren of op het postkantoor.

Mobiel bellen in Azerbeidzjan: Azerbeidzjan beschikt over een mobiel netwerk. Mobiel bellen is mogelijk in stedelijke gebieden, daarbuiten is weinig tot geen bereik. Wil je met je mobiel vanuit Azerbeidzjan naar huis bellen, toets dan eerst de landencode van Nederland +31 of België +32. Een overzicht van de beltarieven per provider vind je op www.bellen.com. Belangrijkste telefoonmaatschappijen in Azerbeidzjan zijn *Azercell*, *Bakcell* en *Nar*. Het internationale landnummer van Azerbeidzjan is +994, het netnummer van Bakoe is 12.

WiFi in Azerbeidzjan : Veel hotels en restaurants in Bakoe en omgeving hebben gratis WiFi. Daarbuiten zijn de WiFi spots beperkt. Een handige app die je thuis al kunt downloaden is *Maps.Me*. Met deze app kun je plattegronden downloaden die je vervolgens offline kunt gebruiken. Ook kun je daar bijvoorbeeld de lokatie van je hotel op markeren, zodat je het altijd weet terug te vinden.

Elektriciteit

De netspanning in Azerbeidzjan is 220 volt. De stopcontacten zijn Europese stijl, een verloopstekker is niet nodig. Kijk [hier](#) als je wilt zien wat voor stopcontact en stekkers in Azerbeidzjan gebruikelijk zijn.

Fotografie

Vraag altijd om toestemming als je mensen wilt fotograferen. Het gebruik van fototoestel of videocamera in musea en bij bezienswaardigheden is meestal toegestaan. Fotograferen is echter niet toegestaan binnen in het Koninklijke

Zomerpaleis van de Sheki Khans, in het museum van Gabala en in het Khan House in Lankaran. Het is strikt verboden om militaire objecten, politie en grensposten te fotograferen.

Geldzaken

De nationale munt in Azerbeidzjan is de *manat* (AZN). Een *manat* is 100 *kepik*. Er zijn biljetten van 1, 5, 10, 20, 50 en 100 *manat* en munten van 1, 3, 5, 10, 20 en 50 *kepik*. Voor de actuele wisselkoers kijk je op: www.oanda.com.

In Azerbeidzjan kun je euro's en Amerikaanse dollars in de grote steden wisselen bij een van de wisselkantoren. Over het algemeen wordt er door de lokale bevolking met contant geld betaald. Buitenlandse hotelketens, grote supermarkten en restaurants accepteren internationale creditcards.

Pinnen in Azerbeidzjan: In Azerbeidzjan vind je in de meeste grote steden geldautomaten. Houd er rekening mee dat de pinautomaten niet altijd werken, neem daarom ook contante euro's of Amerikaanse dollars mee.

Veilig pinnen in Azerbeidzjan: Om veiligheidsredenen hebben Nederlandse banken de bankpassen met Cirrus/Maestro-logo standaard ingesteld op gebruik binnen Europa. Indien je geld wilt pinnen in Azerbeidzjan dien je deze instelling tijdelijk te wijzigen naar 'Wereld'.

NB: Belgen kunnen hun bankpas in Azerbeidzjan standaard onbeperkt gebruiken. Belgische banken rekenen Azerbeidzjan bij Europa.

Gezondheid

Hoewel inentingen voor Azerbeidzjan niet verplicht zijn, worden ze wel aanbevolen. Hoeveel en welke vaccinaties je nodig hebt, hangt af van het soort reis en het gebied dat je bezoekt. Actuele informatie staat op www.lcr.nl, de site van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadviesing dat richtlijnen uitdeeft voor vaccinaties en preventie van malaria. In België kun je vergelijkbare informatie krijgen op www.wanda.be.

Vaccineren bij je thuis! Bij veel reizen die we aanbieden zijn inentingen tegen de belangrijkste ziekten noodzakelijk. Niet het meest leuke deel van je reisvoorbereiding maar wel onvermijdelijk. Koning Aap heeft in samenwerking met Thuisvaccinatie.nl een oplossing gevonden voor deze vaak tijdrovende klus. In plaats van dat jij naar de GGD of huisarts moet gaan, komt een huisarts bij je thuis op het moment dat het jou schikt om de benodigde inenting te zetten. Thuisvaccinatie.nl is een landelijk werkend vaccinatiecentrum (*enkel in Nederland*). Als je minstens 4 weken voor vertrek contact met hen opneemt, garanderen we dat je gebruik kunt maken van deze unieke service. Een handig alternatief voor de GGD! Maak [hier](#) een afspraak voor jouw vaccinaties.

Apotheek voor Azerbeidzjan: Neem op je [reis naar Azerbeidzjan](#) een kleine reisapothek mee met daarin o.a. jodium, pleisters, en middelen tegen koorts, diarree, verstopping, insectenbeten, zonnebrand en eventueel een middel tegen reisziekte. Denk ook aan een tekentang, thermometer (onbreekbaar), ORS (*Oral Rehydration Salts*, tegen uitdroging) en vitaminetabletten. Voor de hygiëne op reis o.a. een flesje desinfecteergel en ontsmettingsdoekjes.

Europees Medisch Paspoort: Handig om mee te nemen is het Europees Medisch Paspoort, een document waarmee je in urgente situaties veel problemen kan voorkomen. Het paspoort is opgesteld in elf talen, waardoor de hulpverlener (in het buitenland) eenvoudig de gegevens van de patiënt, zijn of haar ziekten, aandoeningen en medicijngebruik kan opzoeken. Ook is vermeld wie de behandelende arts is en wie er in dringende gevallen gewaarschuwd kan worden. Het medisch paspoort is onder andere verkrijgbaar bij huisarts, de Reisdokter, apotheek en GGD.

Ziekenhuizen in Azerbeidzjan: Daarnaast is het van belang om te controleren of je verzekeringen: zorgverzekering en eventuele reisverzekering in Azerbeidzjan geldig zijn en indien je enkel een Europa dekking hebt, of Azerbeidzjan onder Europa valt. Uit de praktijk is gebleken dat het van tevoren controleren van het dekkingsgebied van de verzekering veel problemen kan vermijden.

Mocht je gezondheidsproblemen hebben dan zijn er in Bakoe een aantal Westerse klinieken waar Engels wordt gesproken. De [International SOS kliniek](#) wordt veel gebruikt door buitenlanders. Controleer of je verzekering de behandelingen dekt voordat je naar de kliniek gaat.

Openingstijden

Winkels zijn van maandag tot en met zaterdag geopend van 9.00 tot 19.00 uur. Banken zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Wisselkantoren hanteren ruimere openingstijden.

Shoppern in Azerbeidzjan: Op de *Sharg Bazar* in Bakoe kun je mooie souvenirs kopen zoals zijde stoffen, keramiek en ander handwerk. Voor mooie tapijten kun je terecht in *Nardaran* op het Absheron-schiereiland. Voor de uitvoer van tapijten en kunstwerken van voor 1960 heb je een certificaat van het Ministerie van Cultuur nodig.

Reisdocumenten

Internationaal paspoort

Wij adviseren je om op reis te gaan met een internationaal paspoort dat bij terugkeer van je reis nog minimaal zes maanden geldig is.

Visum

Ja, voor deze bestemming is een elektronisch visum nodig voor reizigers met de Nederlandse of Belgische nationaliteit.

Je kunt ervoor kiezen om het visum via onze partner Traveldocs aan te vragen, of zelf te regelen. Het team van Traveldocs is telefonisch bereikbaar via +31 (0)23 2210004, en helpt je graag bij je visumaanvraag. Het aanvragen van een visum kost namelijk veel tijd en kan foutgevoelig zijn. Wij raden onze reizigers dan ook aan om het visum vooraf te laten regelen door Traveldocs om onnodige stress voorafgaand aan de reis te voorkomen.

Kijk op de website van Traveldocs voor meer informatie:

- Nederlandse reizigers bezoeken: visum-legalisatie.nl/koningaap-nl
- Belgische reizigers bezoeken: visum-legalisatie.nl/koningaap-be

Aanvullende informatie is ook terug te vinden onder het tabblad 'Meer reisinfo' bij iedere reis.

De prijs van het visum staat op de website van Traveldocs. Je betaalt rechtstreeks aan Traveldocs bij het indienen van je aanvraag.

Reizigers die niet beschikken over de Nederlandse of Belgische nationaliteit, dienen zelf contact op te nemen met de betreffende ambassade(s) en hun eventuele visum te regelen.

Reizigers met meereizende kinderen onder de 18 jaar dienen zelf bij de betreffende ambassade te informeren naar eventuele aanvullende toelatingseisen.

Tijdsverschil

In Azerbeidzjan is het in de zomer twee uur later dan in Nederland en België. In de winter bedraagt het tijdsverschil drie uur.

Veiligheid

Azerbeidzjan is een veilig land, maar zoals overal moet je ook hier goed op je spullen letten. Wees voorzichtig in het verkeer want er gebeuren veel ongelukken door roekeloos rijgedrag. Maak alleen gebruik van officiële taxi's die een meter hebben. Mocht je onverhoopt bestolen worden of iets naars overkomen, zorg dan dat je de app 'SOS op reis' gedownload hebt zodat je alle belangrijke telefoonnummers bij de hand hebt. Vergeet niet om aangifte bij de politie te doen in verband met de verzekering.

Reisadvies voor Azerbeidzjan: Actuele informatie over de veiligheid in Azerbeidzjan vind je op www.nederlandwereldwijd.nl of op <http://diplomatie.belgium.be/nl>. Nederlanders kunnen in geval van nood 24/7 bellen met het contactcenter van Buitenlandse Zaken, telefoon +31 247 247 247. Ook via het Twitteraccount @247BZ of de 24/7 BZ Reisapp kun je direct contact opnemen met het contactcenter.

Reisdocumenten

Internationaal paspoort

Wij adviseren je om op reis te gaan met een internationaal paspoort dat bij terugkeer van je reis nog minimaal zes

maanden geldig is.

Visum

Ja, voor deze bestemming is **een elektronisch visum** nodig voor reizigers met de Nederlandse of Belgische nationaliteit. Wij raden je aan om 4-6 weken voor vertrek van de groepsreis je visum aan te vragen (als de reis een gegarandeerd vertrek heeft).

Je kunt ervoor kiezen om het visum via onze partner Traveldocs aan te vragen, of zelf te regelen. Het team van Traveldocs is telefonisch bereikbaar via +31 (0)23 22 100 04, en helpt je graag bij je visumaanvraag. Het aanvragen van een visum kost tijd en kan foutgevoelig zijn. Wij raden onze reizigers dan ook aan om het visum vooraf te laten regelen door Traveldocs om onnodige stress voorafgaand aan de reis te voorkomen.

Onze partner Traveldocs helpt je graag verder en is telefonisch bereikbaar via +31 (0)23 22 100 04. Traveldocs is een gespecialiseerde visumdienst voor Nederland (voor Nederlandse paspoorthouders) en België (voor Belgische paspoorthouders).

Kijk op de website van Traveldocs voor meer informatie:

- Nederlandse reizigers bezoeken: visum-legalisatie.nl/koningaap-nl/nl
- Belgische reizigers bezoeken: visum-legalisatie.nl/koningaap-be/nl

De prijs van het visum staat op de website van Traveldocs. Je betaalt rechtstreeks aan Traveldocs bij het indienen van je aanvraag.

Reizigers die niet beschikken over de Nederlandse of Belgische nationaliteit, dienen zelf contact op te nemen met de betreffende ambassade(s) en hun eventuele visum te regelen.

Reizigers met meereizende kinderen onder de 18 jaar dienen zelf bij de betreffende ambassade te informeren naar eventuele aanvullende toelatingseisen.

Accommodatie en transport

Vervoer

Tijdens onze reis maken we gebruik van een eigen airconditioned (mini)bus. Op deze manier heb je volop de gelegenheid om (in overleg, rekening houdend met de reistijd) te stoppen waar je wilt. Zo kom je beter in contact met de bevolking en zijn gebruiken, en proef je beter de lokale sfeer.

In Shemakha stappen we over op kleiner vervoer dat meer geschikt is voor het vervoer op de steile bergweg naar Lahij (die vaak in slechte conditie verkeert). Je 'grote' bagage kan niet mee naar Lahij. Zorg daarom voor een tas(je) waarin je je spullen voor de overnachting in Lahij kunt meenemen. Je 'grote' bagage blijft veilig achter in de gewone bus. Je ziet deze de volgende dag terug in Sheki.

Het traject van Guba naar Khinaliq en terug naar Guba wordt afgelegd per 4WD auto's (vaak zijn dit Lada's). De weg door de bergen naar dit dorp is vaak in slechte conditie en niet geschikt voor een 'normale' bus.

De transfers van en naar de luchthaven zijn inbegrepen bij de reissom. Indien je kiest voor het landarrangement, zijn de transfers van en naar de luchthaven niet inclusief.

Reisafstanden

Vliegveld Bakoe naar hotel Bakoe: 25 km / ½ uur
 Bakoe via Maraza en Shemakha naar Lahij: 170 km / 5 uur
 Lahij via Gabala en Nidj naar Sheki: 155 km / 3 uur
 Sheki via Göygölmeer naar Ganja: 200 km / 5 à 6 uur
 Ganja naar Bakoe: 350 km / 5 uur
 Bakoe naar Lankaran: 300 km / 3 uur
 Lankaran naar Bakoe: 350 km / 4 uur
 Bakoe via Khinaliq naar Guba: 200 km / 4 uur
 Guba naar Bakoe 180 km / 3 uur
 Hotel Bakoe naar vliegveld Bakoe: 25 km / ½ uur

NB: De genoemde kale reisduur per dag is uiteraard bij benadering. Houd er rekening dat de wegen in Azerbeidzjan in slechte conditie kunnen verkeren. Vertragingen liggen daarom altijd op de loer.

Accommodatie

Bij de selectie van onze accommodatie hebben we met name gelet op locatie, hygiëne en sfeer. Je overnacht over het algemeen in middenklasse hotels. Je verblijft op basis van logies met ontbijt. In Sheki (dag 4) en Kish (dag 5) is het diner inbegrepen.

Wifi is voor veel reizigers prettig om (via 'social media') contact met het thuisfront te houden. De geplande accommodaties beschikken over gratis wifi (in Lankaran is er alleen wifi in de kamers). Houd er rekening mee dat de kwaliteit en snelheid van de internetverbinding niet overal optimaal zijn.

Deelnemers die zich individueel inschrijven delen een kamer met een andere deelnemer. We houden er uiteraard rekening mee dat je bij iemand op de kamer komt van hetzelfde geslacht. Het is mogelijk om een eenpersoonskamer aan te vragen. Je betaalt daarvoor een eenpersoonskamertoeslag.

Op deze reis is het niet mogelijk een driepersoonskamer te boeken.

Een goede eerste indruk van de hotels die Koning Aap gebruikt in Azerbeidzjan vind je op het tabblad '[accommodaties](#)' bij deze reis. Deze hotels zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.

Zwaarte van de reis

Vaak krijgen we de vraag of een reis 'zwaar' is. Dit vinden we een moeilijke vraag omdat iedereen een reis op een andere manier ervaart. In het algemeen kun je stellen dat iedereen met een goede lichamelijke en geestelijke conditie zonder problemen kan deelnemen aan onze reizen. Dit betekent bijvoorbeeld dat je altijd je eigen bagage naar je kamer kunt brengen, - ook als er geen lift is - of dat een uitgebreide stadswandeling voor je geen probleem is. Culturele verschillen respecteer je en je kunt goed omgaan met onverwachte gebeurtenissen. Op basis van onze ervaring en de terugkoppeling van onze reizigers en reisbegeleiders geven we voor iedere reis tevens een indicatie voor de ervaren zwaarte. Zo hopen we je te helpen om de reis te kiezen die bij je past zodat jij zelf - én ook je medereizigers! – optimaal kunnen genieten. Bij deze indeling houden we rekening met de gebruikte accommodatie, reisduur, hoogteverschillen, zwaarte van wandelingen & ruimte om zelf invulling te geven aan programma.

Moeilijkheidsgraad van deze rondreis Azerbeidzjan:

Korte reis door een relatief klein land. Het verschil tussen de rijke hoofdstad Bakoe en de rest van het land is groot. Zodra je de stad verlaat waan je je in een andere wereld. Wegen, dorpen en hotels zijn al snel van mindere kwaliteit en vertragingen liggen op de loer. Wat blijft is een enorm mooi land met een uiterst vriendelijke bevolking.

Flexibiliteit loont!

Voor minder voorspelbare reizen en onbekende lokale gebruiken is flexibiliteit de sleutel. Als je open staat voor onverwachte ervaringen en je laat verrassen door lokale tradities, krijg je daar een belevenis voor terug! Soms moet van de geplande route worden afgeweken en is het beter de reisbegeleider ruimte te geven voor spontaniteit. Door flexibel te zijn, omarm je het avontuur en ontdek je vaak verborgen schatten die niet in de reisomschrijving staan. Geniet van het onbekende en laat je verrassen door de unieke charme van deze bestemming!

Deze reis valt in categorie 2.

Categorie 1: Ontspannen reis, voor iedereen goed te doen. Korte reisafstanden, goede hotels, lichte wandelingen, reis met een laag tempo.

Categorie 2: Voor iedereen goed te doen. Soms wat langere reisafstanden. Goede hotels, soms avontuurlijke overnachting, eenvoudige wandelingen, reis in een gewoon tempo. Voldoende ruimte om ook zelf invulling te geven aan je reis door verblijf in grotere steden.

Categorie 3: Goed te doen voor iedereen die zich voorbereidt en zich flexibel opstelt. Er zitten zwaardere trajecten in de reis zoals langere reisafstanden (> 6 uur), treinreizen, wandelingen over ongebaande paden en/of ongelijke ondergrond, geringe hoogteverschillen en/of (meerdere) overnachtingen in eenvoudige accommodatie en/of je ervaart grote culturele verschillen. Soms minder ruimte om zelf zonder de overige deelnemers op pad te gaan (denk aan verblijf in wildpark).

Categorie 4: Redelijk stevige reis door lange reisafstanden, diverse zwaardere en/of meerdaagse wandelingen,

hoogteverschillen, regelmatig eenvoudige accommodatie, minder ruimte voor eigen invulling omdat veel in groepsverband gedaan moet worden (verblijf in wildpark, reizen door ruige natuur).

Categorie 5: *Zware reis die we alleen aanraden voor ervaren reizigers die beschikken over uitgebreide reiservaring en een zeer goede lichamelijke en geestelijke conditie hebben. Denk hierbij aan meerdaagse trektochten, reizen door ruig terrein, lange wandelafstanden per dag en/of grote hoogteverschillen.*

Neem bij twijfel contact met ons op. Wij adviseren jou graag bij de keuze voor een passende reis.

Reisbegeleiding

Al onze groepsreizen worden ter plekke uitgevoerd door **Nederlandstalige of lokale Engelstalige reisbegeleiders**. Bij de vertrekkdatum van een reis wordt dit op onze website duidelijk vermeld.

Veel klanten vragen ons of er **veel verschil is tussen een reisbegeleider uit België/Nederland of een lokale Engelsprekende reisbegeleider**. Wij vinden dat er aan beide keuzes voor- en nadelen verbonden zijn en dat iedereen daarom zelf moet afwegen welke keuze voor hem/haar de beste is.

Een **Nederlandstalige reisbegeleider** is meestal opgegroeid in België of Nederland en maakt daarom deel uit van onze westerse cultuur. Met hen is het over het algemeen makkelijker communiceren tijdens de reis, zowel wat betreft de taal als de culturele achtergrond. Daardoor kan deze reisbegeleider het groepsproces makkelijker volgen en bijsturen waar nodig. Vaak hebben zij ook uitgebreid gereisd of gewoond op de bestemming en hebben dus veel kennis over de lokale gebruiken en delen dit graag met je. Ook is de Nederlandstalige reisbegeleider zich zeer bewust van het belang van duurzaam toerisme; ze stimuleren het bezoeken van kleinschalige lokale restaurants, beperken het gebruik van plastic en geven duurzame tips tijdens de reis.

Een **lokale Engelstalige reisbegeleider** is natuurlijk op de bestemming opgegroeid en 'ademt' daarom deze bestemming. Hij of zij is hierdoor de aangewezen persoon om je in te wijden in de lokale gebruiken en cultuur. Overal is hij/zij thuis en dit communiceert erg makkelijk met de lokalen. Zijn of haar Engels heeft vaak een accent waardoor de communicatie iets moeilijker kan verlopen dan met een Nederlandstalige reisbegeleider. Positief is dat zo lokaal werk gecreëerd wordt op de bestemming zodat de lokale economie meer profiteert van je bezoek. Tenslotte geldt vaak een korting op een reis met een lokale Engelstalige reisbegeleider omdat bijvoorbeeld geen intercontinentaal vliegticket voor hen betaald hoeft te worden en wij dit verrekenen in onze prijzen.

Koning Aap stelt **hoge eisen aan de reisbegeleiding**. Een goede reisbegeleider is van grote meerwaarde op de reis! Wij zijn dan ook trots op ons team van professionele reisbegeleiders. Het zijn stuk voor stuk enthousiastelingen die allemaal de **liefde voor 'hun' land(en) graag aan anderen over brengen**. Ruime reiservaring én ervaring in het omgaan met groepen en (bij voorkeur) actieve kennis van lokale gebruiken en de taal zijn bij ons belangrijke selectiecriteria bij de keuze voor onze reisbegeleiders. Voor onze nieuwe reisbegeleiders worden speciale trainingen georganiseerd om ze voor te bereiden op hun rol tijdens de reis. Tijdens deze trainingen krijgen ze ook lastige praktijksituaties voorgeschoteld en leren ze waar de Koning Aap reisformule voor staat.

Daarnaast worden er met regelmaat bijeenkomsten georganiseerd voor de Nederlandstalige reisbegeleiders om essentiële kennis en ervaring uit te wisselen met elkaar en met medewerkers op kantoor, zodat de reizen op allerlei vlakken verbeterd kunnen worden.

De **primaire taak van onze reisbegeleiding** is toezien op een goede logistiek van de reis (vervoer en accommodatie). Ook waakt de reisbegeleiding over het verloop van het programma en over de aandacht die elk onderdeel krijgt. De reisbegeleider organiseert ter plekke een scala aan facultatieve excursies. Daarnaast fungeert hij of zij natuurlijk als centrale vraagbaak. Onze medewerkers kunnen veel vertellen over het land en de plaatselijke gewoonten. Realiseer je wel: een reisbegeleider is geen wandelende encyclopedie. Hoe je uiteindelijk het land ervaart bepaal je zelf, neem dus altijd een goede reisgids mee.

Natuurlijk heeft een reisbegeleider ook niet alles in de hand. Soms is er sprake van overmacht: door overstromingen of aardverschuivingen is de weg versperd, de overheid heeft de treinkaartjes geconfisqueerd of het hotel heeft de kamers al weggegeven. Bij dit soort tegenslagen zal de reisbegeleider op zoek gaan naar een alternatief.

Ondanks alle voorbereidingen en inspanningen van de reisbegeleider kan het gebeuren dat de reis toch niet geheel naar je verwachting verloopt. De reisbegeleider hoort dit dan graag van je, zodat er **ter plekke** naar een oplossing

gezocht kan worden.

Het functioneren van onze reisbegeleiders evalueren we na iedere reis aan de hand van door deelnemers **ingevulde evaluatieformulieren**. Zo hebben wij te allen tijde zicht op hoe onze mensen in het veld opereren!

Je reisbegeleider verwacht aan het einde van de reis een **fooi** als zij/hij het werk goed heeft gedaan. Ons advies voor deze fooi verschilt per land, kijk voor een indicatie in de landeninformatie van je reisbestemming.

Bewust op reis

Reizen is andere culturen leren kennen, lokale mensen ontmoeten en prachtige natuur zien. En dat willen we ook nog tot ver in de toekomst. Daarom houden wij bij onze reizen **rekening met milieu, mensen, natuur en cultuur**. Dit is niet alleen noodzakelijk maar ook nog eens heel leuk!

Local Impact Score

Voor elke reis streven we naar een minimale impact op het klimaat en een maximale positieve impact op de lokale omgeving. Om inzichtelijk te maken welk deel van onze uitgaven en de uitgaven van onze reizigers bij de lokale gemeenschap (accommodaties, restaurants en transport) terecht komt, hebben wij een Local Impact Score ontwikkeld.

De Local Impact Score bestaat uit twee elementen. Het eerste deel is opgebouwd uit een berekening van de vlucht, het landarrangement en het geschatte zakgeld. Het tweede deel is opgebouwd uit een waardensysteem van tien duurzaamheidscriteria waarvan wij vinden dat deze de lokale impact vergroten. Deze twee elementen samen vormen samen onze Local Impact score. Hoe hoger de score, hoe meer geld er in de lokale gemeenschap blijft. Lagere scores hebben uiteraard meer aandacht nodig in de toekomst. We doen er alles aan om een score waar mogelijk te verbeteren samen met onze lokale partners. We zullen de scores jaarlijks bijwerken en herzien.

De Local Impact Score van deze reis is: 61

Wil je meer lezen over de Local Impact Score of ben je benieuwd uit welke duurzaamheidscriteria de score is opgebouwd? Wij leggen je dit graag uit op [onze duurzaamheidspagina](#).

Bijkomende kosten en zakgeld

Zakgeld / Bijkomende kosten

Het door ons geadviseerde zakgeld is een minimum bedrag voor je maaltijden, drankjes, excursies, entreegelden, ter plaatse te betalen luchthavenbelastingen en fooien. Het bedrag dat je uiteindelijk uitgeeft hangt natuurlijk sterk af van je eigen uitgavepatroon, souvenirs zijn mede daarom niet inbegrepen.

Gezamenlijke uitgavenpot

Tijdens je reis kun je regelmatig gezamenlijk deelnemen aan excursies of (niet vantevoren betaalde) maaltijden. Ook zullen er hier en daar gemeenschappelijke fooien betaald worden. Om hiervoor niet elke keer apart te hoeven afrekenen wordt er een gezamenlijke uitgavenpot ingesteld. Aan het begin van de reis wordt door de reisbegeleider van iedereen geld ingezameld voor deze pot. Aan het eind van de reis volgt dan de afrekening, waarbij je geld terug kunt krijgen of bij moet betalen. Met deze uitgaven is rekening gehouden bij de hoogte van ons adviesbedrag voor het zakgeld.

De hoogte van deze gezamenlijke uitgavenpot voor deze reis bedraagt € 50,-.

Landarrangement

Het is ook mogelijk om van deze rondreis alleen het landarrangement te boeken. Je regelt dan zelf de internationale vluchten en de transfer bij aankomst en vertrek. Met de andere deelnemers maak je vervolgens de reis volgens programma. Zo heb je een optimale vrijheid om zelf je reis samen te stellen en de vlucht te kiezen die bij je reisplannen past.

Op het boekingsformulier kun je ook aangeven of we, tegen betaling, nog een extra overnachting bij aankomst moeten regelen. Ook de transfer bij aankomst kan Koning Aap op individuele basis voor je regelen.

Voor al onze reizen hebben we een minimum aantal deelnemers nodig. Houd hier rekening mee voordat je zelf tickets

gaat reserveren.

Het is in alle gevallen je eigen verantwoordelijkheid om op tijd bij het beginpunt van de reis aanwezig te zijn. Daarnaast zijn wij niet verantwoordelijk voor sporadische wijzigingen in de vertrekdagen van onze groepsreizen.

Omdat de prijs van een landarrangement per vertrekdatum kan verschillen, is deze prijs op aanvraag. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met ons kantoor.

Verzekeringen

Zoals in onze reisvoorwaarden vermeld staat, stellen we het afsluiten van een reisverzekering verplicht. Mocht je nog geen reisverzekering hebben afgesloten, dan ben je verplicht hier vóór vertrek alsnog voor te zorgen. Mocht er onverhoopt iets gebeuren tijdens de reis of voor aanvang van de reis, dan kan dit je veel geld kosten. Door het afsluiten van een verzekering voorkom je hoge kosten. Koning Aap werkt al jaren samen met de bekende reisverzekeraar Allianz Global Assistance. Zij hebben een speciaal pakket van reis- en annuleringsverzekeringen samengesteld dat aansluit op het avontuurlijk karakter van onze groepsreizen.

Je verzekeringen bij Koning Aap afsluiten: de voordelen

Hoewel het niet verplicht is om de verzekeringen bij Koning Aap af te sluiten, raden we dit wel aan. Omdat we goed op de hoogte zijn van de af te leggen reisroutes en ter plaatse beschikken over de medewerking van lokale agenten, zijn eventuele problemen makkelijker op te lossen wanneer de reisverzekering via Koning Aap is afgesloten. Een bijkomend voordeel is dat wanneer een reis onverhoopt niet door mocht gaan, de kosten van de afgesloten reis- en/of annuleringsverzekeringen geheel gerestitueerd worden.

Reis je met een reisgenoot?

Deelnemers die zich samen inschrijven op een reis raden we aan om een reisverzekering af te sluiten bij dezelfde verzekeringsmaatschappij. Bij een eventuele repatriëring van je reisgenoot voorkom je zo dat je als medereiziger (met een andere verzekering) geen toestemming krijgt om ook zonder kosten terug te keren.

Avontuurlijke excursies zijn op eigen risico

Met nadruk willen we er op wijzen dat reizigers die tijdens hun reis deel willen nemen aan avontuurlijke excursies (als raften, duiken, snorkelen, (bamboe)vlotvaren, kanoën, (water)skiën, (wind)surfen, parasailing, deltavliegen, parachutespringen, ballonvaren, bungee jumpen, canopy tour, canyoning, speleologie, mountain trekking, tokkelen, sandboarden, mountain biking, downhill biking en snowboarden) dit voor eigen risico doen en dat we hen dringend aanraden vooraf te controleren of hun reisverzekering deze activiteiten dekt.

Hoe sluit je een verzekering via ons af?

Dat is heel makkelijk! Bij het boeken van een reis, kun je in het boekingsformulier aangeven welke verzekering(en) je wilt boeken.

Overzicht verzekeringen

Voor meer informatie verwijzen we je door naar een pagina met meer uitleg over alle verzekeringsmogelijkheden.

- [Verzekeringspakketten voor reizigers uit Nederland](#)
- [Verzekeringspakketten voor reizigers uit België](#)

Veilig op reis

Wij zijn aangesloten bij de SGR en de ANVR. Voor jou als reiziger is dit een veilig gevoel, omdat je bij eventuele problemen altijd kunt terugvallen op deze organisaties.

Ook ons lidmaatschap van het Calamiteitenfonds geeft je de zekerheid dat, bij erkende calamiteiten die niet verzekerd zijn door je reisverzekering, extra kosten vergoed worden.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over [Azerbeidzjan](#)

Landinformatie

Meer informatie over [Azerbeidzjan](#)

Verder nog belangrijk

We raden je aan om goed voorbereid op reis te gaan, lees daarom voldoende over je reisbestemming en vraag goed na welke vaccinaties en andere medicatie je nodig hebt. Hieronder volgen nog een paar belangrijke zaken.

Persoonsgegevens

Zorg dat je je persoons- en paspoortgegevens (als geslacht, geboortedatum, voornamen en achternaam zoals vermeld in je paspoort) correct invult, aangezien deze uiteraard nodig zijn voor het inboeken van je vluchten, eventuele treintickets of accommodatie. Check na ontvangst van je (digitale) boekingsbevestiging of deze gegevens correct staan vermeld. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte gegevens. Met onjuiste gegevens loop je het risico niet toegelaten te worden op een vlucht of buitenlandse luchthaven.

Feedback

Hoewel wij veel aandacht besteden aan het goed uitvoeren van onze reizen is het mogelijk dat een deelnemer aanmerkingen heeft over de uitvoering van de reis. Om te bewerkstelligen dat deze aanmerkingen direct tijdens de reis naar tevredenheid opgelost kunnen worden, is de deelnemer verplicht de aanmerkingen per omgaande schriftelijk aan de reisbegeleiding mee te delen. Klachten die niet tijdens de reis schriftelijk aan de reisbegeleiding zijn meegedeeld, zullen door ons na afloop van de reis niet in behandeling worden genomen.

Aantal deelnemers

Mocht het gepubliceerde minimum aantal deelnemers niet gehaald worden, dan hebben wij de mogelijkheid om deze reis schriftelijk of mondeling te annuleren. Ook het uiteindelijk niet verkrijgen van de benodigde vliegtickets, kan leiden tot het annuleren van de reis. Wij verplichten ons dit uiterlijk drie weken voor vertrek aan de deelnemers mee te delen.

Adventure Specialists BV

Koning Aap maakt deel uit van een groep avontuurlijke reisorganisaties die vallen onder Adventure Specialists BV. Zij werken op diverse manieren samen om te zorgen dat de reiziger zo veel mogelijk waar krijgt voor zijn geld. Achter de schermen wordt er samengewerkt op het gebied van inkoop en afhandeling en voor de reiziger betekent het dat we de kans vergroten dat de reizen doorgang vinden doordat we belangstellenden naar elkaar kunnen doorverwijzen. In het enkele geval dat een reis wordt geannuleerd, gaan we eerst kijken of we de reiziger kunnen onderbrengen bij één van de andere reisorganisaties (Koning Aap Nederland, Koning Aap België, Shoestring).

Boek niet te laat

Wacht met het boeken van een reis niet te lang, omdat we een maand voor een reis vertrekt (en in sommige gevallen eerder) onze vliegtuigstoelen moeten retourneren aan de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. Daarna zijn de stoelen 'op aanvraag'. Bovendien kan laat boeken afwijkende vluchtschema's met bijbehorende vluchttoeslagen, extra transfers en eenpersoonskamertoeslagen met zich meebrengen.

Laatste nieuws

In de uitgebreide reisbeschrijving vind je de meest actuele informatie over onze reizen. In de loop van het jaar kunnen echter veranderingen optreden waardoor mogelijk het dag-tot-dag-programma of het vluchtschema aangepast dient te worden. Uiteraard zoeken we dan altijd naar een zo goed mogelijk alternatief. Al deze veranderingen worden, zodra bekend, vermeld op onze website bij de betreffende reis onder 'Laatste Nieuws'. Indien de inhoud van de uitgebreide reisbeschrijving afwijkt van de informatie in onze algemene brochure, is de beschrijving op onze website bindend.

Verlenging van de reis

Mocht je je reis willen verlengen, dan kun je dit aangeven op je boekingsformulier. Voor het wijzigen van de vlucht ten opzichte van de groepsvlucht brengen we standaard € 50,- per boeking in rekening. Bij de verlenging van je reis kun je te maken hebben met extra kosten, zoals meerkosten voor de vlucht (door bijvoorbeeld een andere luchtvaartmaatschappij of boekingsklasse), het regelen van eigen transfer, extra hotelnachten etc. Wij nemen (na ontvangst van je boekingsformulier!) zo spoedig mogelijk contact met je op om de prijs met je te bespreken. Pas nadat je hiermee akkoord bent gegaan, wordt je boeking definitief.

Tenslotte

Onze rondreizen gaan door landen waar het klimaat en andere factoren kunnen zorgen voor problemen. Dit kan betekenen dat we soms moeten afwijken van het bovenstaande programma. Tussentijdse aanpassingen van dienstregelingen en prijzen van de luchtvaartmaatschappijen kunnen eveneens leiden tot gewijzigde vluchtdagen en reissommen. We doen ons uiterste best om eventuele veranderingen zo snel mogelijk door te geven en de gevolgen

ervan zo beperkt mogelijk te houden, maar we zijn niet verantwoordelijk voor factoren die buiten onze macht liggen. Je kunt op onze website kijken voor eventuele wijzigingen.

Adres

Bezoekadres Koning Aap Nederland

Entrada 224 1114 AA Amsterdam - Duivendrecht

Email

info@koningaap.nl

Telefoon

020-7887700

In geval van uiterste nood - 24 uur bereikbaar

Uitsluitend voor noodgevallen kun je ons buiten kantooruren bereiken op +31 (0)20-788 77 00. Je kiest dan in het keuzemenu voor nummer 1. Je wordt dan direct doorverbonden met onze alarmcentrale.

Bij een noodgeval moet je denken aan een last-minute annulering (binnen 24 uur voor vertrek), (vlucht)vertraging of ziekenhuisopname.

Openingstijden

Ons kantoor is geopend op de volgende tijden:

Maandag t/m vrijdag van 10-16 uur

Afspraak met een landenspecialist

Wil je een afspraak maken met één van onze landenspecialisten, bel dan van tevoren voor een afspraak, zodat je er zeker van bent dat je de juiste persoon te spreken krijgt.

